

Commentaren 1

Gisteren las ik in de volkskrant dat burgemeester Halsema en de commissie naamgeving Amsterdam het oneens zijn over de straatnamen in een nieuwe wijk in Amsterdam. Zeehelden uit 1580, namen van voorvechters afschaffing slavernij en andere voorstellen werden niet geaccepteerd. Het moet allemaal politiek correct zijn. Indien men het niet over de namen eens worden is het voorstel om dan maar tijdelijk nummers te gebruiken. Waar een klein land groot in kan zijn.

Mijn voorstel is dan ook zeer simpel. Geef de nieuwe wijk namen van beroemde Ajax spelers. Op die manier komt elke nationaliteit, elke geloofsuiting en elke huidskleur aan bod. Ziet u het al voor u, de Frank Rijkaard laan kruist de Marco van Basten straat. Of deze, de El Hamdaoui straat licht op gelijke hoogte als de Jari Litmanen weg. En geef de pleinen in de wijk dan de namen van de stadions waarin Ajax Europa Cups heeft gewonnen.

Zo simpel allemaal.