

Vanochtend zag ik op het nieuws dat de dame die Baudet met de dood bedreigde, weer is vrijgelaten. Ze had er spijt van, was haar verklaring. Ja zo kan ik er nog een paar. Ik rijd 20 km te hard. Ik wordt aangehouden en zeg tegen de agent dat ik er spijt van heb. Laat hij me dan ook gaan? Nee natuurlijk niet. En daarbij, ik heb er zo wie zo een antipathie tegen mensen die denken dat ze beschermd worden door de wet vrijheid van meningsuiting, maar er niet voor uit durven te komen. Want heeft u de foto in de kranten gezien, helemaal gezichtsbedekking. Waarom, als ze zo graag haar mening wil uiten, zegt ze het Baudet niet recht in zijn gezicht, en dan natuurlijk zonder gezichtsbedekking. Eigenlijk is ze gewoon laf. Ik heb meer respect voor mensen die ongezoeten hun mening geven, maar dat wel doen in het openbaar en zonder gezichtbedekking. Die mensen komen er tenminste voor uit.

Nee ze mag alles zeggen, maar dan wel lekker anoniem. Geef haar een zware boete voor de gezichtsbedekking, daar is namelijk ook een wet voor. Vrijlaten? Nee, laat haar eerst maar eens persoonlijk haar excuses aan Baudet aanbieden.