

Brexit.

Ik heb met verwondering het nieuws uit Engeland gevolgd de laatste dagen. Ja, alleen verwondering want ik verbaas me nergens meer over. Wat een zootje daar aan de overkant van de haringvijver. Hier gaan ze later boeken over schrijven en films over maken. Wisseling van premier, een oppositieleider die het niet uitmaakt of Engeland ten grave wordt gedragen en daarom op alle voorstellen "NO" zegt, maar ook nieuwe verkiezingen tegenhoudt omdat hij weet dat hij dan zal verliezen. Het volk wat ook al niet meer weet waar ze aan toe zijn. Iedereen wordt er moedeloos van. Het parlement wil nu dat hun premier teruggaat naar Europa om wederom om uitstel te vragen. Om het heel zimpel te zeggen, men wil wel uit Europa, maar alleen volgens Engelse eisen.

Maar.....ik mis iets in alle analyses. De tv staat er bol van, iedereen weet niet hoe het verder moet. De ene politieke analist na de andere doet zijn plasje over dit fenomeen, wat je eigenlijk nu wel de Engelse ziekte kan noemen. Maar iedereen gaat voorbij aan een andere optie. Een optie die doodgezwegen wordt. Wat als Europa zegt "Nee, u krijgt geen uitstel meer". Oktober 31 is de Brexit, deal of NO deal. Wat gaat het Engelse, en ik zeg met opzet Engelse, want de Schotten spreken nu ook al weer over onafhankelijkheid, wat gaat het Engelse parlement dan doen? Dat is de grote vraag en ik hoop tegen beter weten in, dat het Europese parlement hierin gewoon duidelijk is. Oktober 31 is het hele circus voorbij!