

Het is bijna mijn verjaardag, maar feest te vieren hoeft niet echt. Lekker uit eten gaan wordt bestellen, en een leuk ritje maken in de natuur wordt een dagje in de tuin zitten. Zoveel regels om je aan te houden. Zoveel dingen die je niet meer kan doen. Paas- en Mei vakanties die niet doorgaan. Een mens zou er gek van worden.

Maar er zijn natuurlijk ook positieve dingen. Ten eerste dat we over het hoogtepunt van de crisis heen zijn. Vanaf nu gaat het elke week weer iets beter. Hebben we met zijn allen iets geleerd van deze Corona crisis. Wat heeft al dat thuisblijven en thuiswerken ons nu eigenlijk opgebracht. Laat ik met het belangrijkste beginnen, en dat is respect. Je ziet in heel het land dat iedereen zoveel respect heeft voor het verzorgend personeel, de mensen die door blijven werken zodat gewone mensen zoals u en ik nog een leven hebben. Mijn hoop is dan ook dat dit respect ook na de crisis blijft bestaan. Deze mensen hebben hun eigen leven op een laag pitje gezet om anderen te helpen. Hulde aan u allen. Maar ook het omgaan met elkaar is veranderd. Men geeft elkaar nu (letterlijk) meer ruimte. Het is niet meer (voor)dringen bij de kassa. Men houdt rekening met elkaar. Dit moeten we vasthouden, ook als de regels versoepeld worden. Misschien niet anderhalve meter, maar kom mensen, we hoeven niet in elkaars nek te hijgen. Wat ook belangrijk is en absoluut moet blijven, is dat we meer aan onze ouders, opa's en oma's denken. Die mensen hebben het nu heel zwaar, maar het is hartverwarmend om te zien hoe zoveel mensen er alles aan doen om de ouderen een hart onder de riem te steken, door buiten de verzorgingshuizen concerten te geven, te klappen of te zingen. Ik heb zoveel, en daar valt het woord weer, respect voor al deze mensen. Laten we dat blijven doen, en niet weer terugvallen in onze oude gewoontes.

Mensen hebben nu gezien en/of geleerd dat men ook anders kan leven. Buiten een paar mensen die niet tot verandering in staat zijn, is men tot inzicht gekomen dat men met veel minder toe kan. Drie keer per week uit eten is lekker, maar als ik mijn eigen potje kook, is dat zeker net zo lekker. En natuurlijk goedkoper. En laat die auto maar eens staan, en ga lopend of op de fiets naar de winkel voor dat ene brood. Een ander groot voordeel is, wat er met de natuur gebeurt. Minder uitstoot van allerlei gassen resulteert in een herstel van de natuur. Wegen zijn veel rustiger, dus minder ongelukken. Thuiswerken kon wel eens de toekomst zijn. Natuurlijk niet voor alle beroepen, maar als men bijvoorbeeld 3 dagen op kantoor zit en 2 dagen thuis werkt, zal dat al een enorm verschil maken voor a: het verkeer (met uitstoot) en b: de natuur. Ook de mensen zullen dit als rustgevend vinden, dus minder stress.

Laat ik als laatste nog even onze jeugd aanspreken. De meeste jongelingen houden zich prima aan de regels. Ze vinden het misschien niet leuk, en dat is begrijpelijk, maar ze houden zich er wel aan. Maar ook hier zijn er groepen die het allemaal maar een grapje vinden, en Corona-feestjes houden. Hun reactie is dan "wij worden toch niet ziek". Wat deze jeugd vergeten is, is dat ze er misschien niet ziek van worden, maar ze kunnen wel virus drager zijn. En als ze dan hun oma of opa bezoeken, kunnen er hele nare gevolgen zijn. Onthoud dat alstublieft. Net als alle hamsteraars geldt ook voor hun, je bent niet alleen in de wereld. Denk eens aan anderen, en ontdek wat voor een goed gevoel je dit geeft.

Aan iedereen wens ik een gezond rest van het jaar toe, en mogen we met z'n allen de goede ontwikkelingen van deze crisis blijven voortzetten.