

POETIN DE EERSTE OF STALIN DE TWEEDE

De laatste tijd is er weer sprake van een verhoogd risico op een Europese oorlog. Je kan het haast de tweede koude oorlog noemen. De oorzaak hiervan is makkelijk te vinden. Oude communisten met een hang naar het verleden. In de Oekraïne veroorzaken ze instabiliteit en onrust en nemen gewapenderhand overheidsgebouwen in. Referendums worden uitgeschreven en met gigantisch overwicht gewonnen. Niet verwonderlijk natuurlijk als er maar 1 keuze is, Ja of ja. Tja daar moeten de ex communisten eerst even goed over nadenken. Mensen die tegen willen stemmen worden gewoon geweerd uit de stemlokalen, of nog beter gewoon in elkaar geslagen. Dat is bekend. Wat ook bekend is, maar wat wij hier in Nederland of de rest van de westerse wereld niet te zien krijgen, is dat het, in het oosten van het land, maar een kleine 10.000 mensen zijn die daadwerkelijk afscheiding willen. En van deze 10.000 zijn er zeker een kleine 2.000 die rechtstreeks hun orders uit Rusland krijgen. Hetzelfde scenario was er op de Krim. Toegegeven, hier is ongeveer 60 procent van de bevolking Russisch. Maar ook hier geweld, instabiliteit, Russische soldaten, het hele scenario herhaald zich weer. En Poetin maar roepen dat hij het alleen doet om de russen die in de Oekraïne leven te beschermen tegen de bandieten en terroristen uit Kiev.

Poetin heeft de afgelopen 12 jaar met harde hand een semicomunistische staat opgericht. Wat velen vergeten of zelf niet weten is dat Poetin vroeger in zijn jonge jaren werkte voor de KGB. En een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. Hij wil Rusland weer groot maken, en begint ermee om zijn buurlanden te bedreigen, te terroriseren (geen gas leveren) en daarna gewoon binnen te vallen. Weet u nog, 2008, Russische troepen vallen Georgië binnen en veroveren een derde van het land. Of was u dat alweer vergeten. De zogeheten ver van mijn bed show. Nu dus Oekraïne. En daarna? Hij heeft de Krim al, maar blijft het daarbij. En wat doen we hier in het westen? We rollebollen over elkaar heen, en gaan een paar kopstukken van Poetin's regering een reisverbod opleggen. Ja dat is het wel. Het enige wat deze man verstaat is de actie van de USA. Troepen naar de Baltische staten, oefeningen in Polen en de defensie weer opschroeven.

Vergist u niet, Rusland heeft een groot leger. Een modern leger. Maar de westerse legers zijn wel kleiner maar veel moderner en geavanceerder. Een oorlog zouden wij kunnen winnen, maar waarom het zover laten komen. Nu ferme actie zorgt er voor dat er in de toekomst geen oorlog komt. Poetin kijkt gewoon hoe ver hij kan gaan. Als we hem nu zijn gang laten gaan, doet hij over een paar jaar de volgende stap. Zijn grote voorbeeld Stalin deed precies hetzelfde. Die greep ook de Baltische staten aan. Daarna volgde Finland en Polen. Wat er daarna gebeurde, wel, lees het maar na in de geschiedenisboekjes.

Om nog heel even terug te komen op Poetin zijn rechtvaardiging van hulp aan de separatisten. Wij willen alleen maar vrede en veiligheid voor de Russische bewoners. Dan weet ik er ook nog wel een paar. Finland kan dan de Karelsche landengte en een groot gebied ten oosten van de fins-russische grens terugclaimen. Polen kan half Wit-Rusland opeisen (daar wonen inderdaad nog veel Pools sprekenden. Duitsland kan de oud-pruisische hoofdstad Koningsberg terug eisen van Rusland, en Friesland kan West-Friesland, Groningen en Utrecht opeisen als onderdeel van het vroegere Friese koninkrijk. Zo kunnen we natuurlijk doorgaan. Maar Poetin moet wel bedenken dat zijn uitspraken zich ook tegen hem kunnen keren. Stalin stuurde iedereen die hem niet gunstig was naar een Goelag. Poeting doet hetzelfde (zie Pussy riot). Maar ooit komen hun afstammelingen terug (krimtartaren) en eisen hun oude vaderland op.



MAP 15.2 The Growth of Russian Empire