

ISLAM

Vrede met de Islam? Dacht het niet!

Er was eens een tijd, ik mag wel zeggen de goede oude tijd, nog niet eens zo lang geleden, dat de wereld overzichtelijk verdeeld was. Iedereen, waar zij of hij ook leefde op deze kleine klomp aarde wist waar hij of zij aan toe was. Je had het westen. Dat waren de goeden. Zij hielden de helft van Europa vrij en zorgen daar voor 50 jaar vrede. Ze steunden Israel, Zuid-Korea, Taiwan en nog enige andere regimes, die soms wel verlichte dictaturen werden genoemd. En je had het Oosten. Dat waren de slechten. Zij hielden, weliswaar met behulp van enige tanks, de andere helft van Europa vrij en zorgen daar voor 50 jaar opgedrongen vrede. Zij steunden de Arabische landen, China, Vietnam en nog enige andere regimes, die soms wel communistische dictaturen werden genoemd. Daarbuiten had je nog een paar landen die tussen beide blokken door laveerden zoals Zuid Afrika, India, Pakistan en Mexico. O ja, ik vergeet Cuba, het land dat communisme exporteerde door het sturen van soldaten naar verschillende Afrikaanse landen. Klinkt bekend niet, dat deden de Christelijke en vooral de Katholieke landen ook al, alleen 500 tot 300 jaar geleden.

Op gegeven tijden kwamen beide blokken bij elkaar om eens goed koppen te bonken. Natuurlijk niet in Europa, maar meer in landen die wij alleen maar kennen uit de ver van mijn bed show. Korea, Vietnam, Cambodja, het midden oosten, Afghanistan, Cuba, en nog enige Afrikaanse landen. Nuttig? Nee, maar men hield elkaar scherp en de wapenindustrie was uitermate tevreden. Honderdduizend doden hier, een half miljoen daar, wat geeft het. Iedereen wist tenminste waar die aan toe was.



Maar ja, het Oosten viel uiteen en het Westen verslaptte. Nieuwe landen ontstonden uit uiteengevallen rijken. Een nieuwe kopzorg kwam omhoog. De Islam, en dan met name de mensen die de Islam gebruiken om andere mensen te overheersen. Of als dat niet lukt te doden. Liefst eerst even martelen en dat op YouTube zetten. Van onder elke steen in hun woestijn kwamen ze tevoorschijn. Ze wilden Islamitische staten hebben. Die hadden ze al, maar omdat ze weinig scholing hadden wisten ze dat nog niet. En hun Iman vertelde hun op vrijdag dat ze in opstand moesten

komen. Wapens kwamen met overvloed uit Rusland. Nadat dat land uiteen was gevallen, was het exporteren van wapens een bron van inkomsten. En voor het vallen van de muur in 1989, kreeg elke extremist die tegen het westen was al wapens van toen nog de Sovjet Unie. Maar waarom zijn er zoveel extremisten en waarom blazen ze met plezier zichzelf op? Wel kortweg gezegd, kijk maar eens naar bijvoorbeeld de Palestijnse Sesamstraat. Het martelaarschap wordt daar verheerlijkt, kleine kinderen van 3 en 4 jaar wordt verteld dat het doden van Joden OK is en ze moeten altijd Amerikanen doden. Deze gestoorde instelling wordt er al van kinds af aan ingegooid. Ooit wel eens een foto gezien van kinderen van 10 a 11 jaar, volledig in uniform met een Kalasnikov in hun handen? Vast wel, maar u hebt dat beeld waarschijnlijk verdrongen naar de diepste krochten van uw geheugen. Nee, daar mag u niets van vinden, en er al helemaal geen mening over vormen. De linkse partijen hebben liever dat u protesteert als er een paar huizen in Judea en Samaria gebouwd worden. En dat wordt ook precies op het nieuws vertoond. Een Palestijnse vader met een huilend kind, want de stoute Israëlische soldaten hebben met rubberen kogels geschoten. Wat ze u niet laten zien, is dat net daarvoor Palestijnse jeugd met roten een Israëlische auto hebben bekogeld die daardoor van de weg afschoot met als gevolg 2 doden en 3 gewonden. U ziet wel een Israëlisch vliegtuig een aanval op Gaza uitvoeren, maar u ziet niet dat 2 uur daarvoor er 12 raketten en mortieren vanuit datzelfde Gaza op Israel zijn afgevuurd. Men protesteert tegen de muur die gebouwd wordt tussen Israel en de Palestijnse gebieden, maar men verteld er niet bij dat het aantal zelfmoordaanslagen in Israël tot nul zijn gereduceerd. In Irak zouden ze nu graag zo'n muur willen hebben. Zeer selectief nieuws is dat. En dat is dan nog wel de NOS, ons nationaal geweten.



Maar het is niet alleen Israël, maar overal in de wereld is de Islam een grootscheepse aanval aan het uitvoeren op alles wat anders is. Ze willen allemaal een op Islamitische leest geschoeide staat. Met de Sjariah als leidraad. Dat is in deze eeuw de grootste leugen tot nog toe. In de Koran staat dat verkrachting bestraft wordt met de dood, maar de meeste extremisten verkrachten er op los. Natuurlijk wordt het slachtoffer meteen vermoord, want ze zou eens kunnen spreken. Als ze echt hun wetten willen uitvoeren, moeten ze meteen zelfmoord plegen. Ruimt lekker op. Trouwens ook Hindoes in India kunnen er wat van. Wat ze echt willen is gewoon macht om te doen wat in ze opkomt. Waarom vermoorden ze Iraakse soldaten met de honderden? O ja, een andere geloofsgroep. Sjiieten, Alawieten, Soennieten, ze moorden elkaar met liefde uit. Eigenlijks kan je zeggen dat ze nog liever elkaar uitmoorden dan Joden. Kijk naar Libië en Syrië. Laten we voor de aardigheid eens een lijstje maken met oorlogsgebieden op ons aardbolletje, en daarbij vermelden wat de strijdende partijen zijn.

Land 1	Partij 1	Partij 2	Partij 3	Note
Israël	Joden	Islam	Christenen	Islam erkent Israël niet
Irak	Islam Soennieten	Islam Sjiieten	Koerden	Grensoverschrijdend
Libië	Islam	Islam		Staat tegen warlords
Sudan	Islam	Christenen		Genocide over en weer
Afghanistan	Islam	Islam Taliban		Gematigd versus extremistisch
Egypte	Islam	Islam broederschap		Gematigd versus extremistisch
Nigeria	Christenen	Islam Boko Haram	Islam	Islam vermoord andersdenkenden
CAR	Christenen	Islam El Shabab		Islam vermoord andersdenkenden
Somalië	Islam	Islam El Shabab	Westerlingen	Islam vermoord andersdenkenden
Pakistan	Islam	Islam Taliban		Gematigd versus extremistisch
Indonesië	Islam	Christenen	Westerlingen	Strijd voor Sjaria staat
Dagastan	Islam	Westerlingen	Rusland	Tegen iedereen
Mali	Islam	Christenen		Strijd voor sjaria staat

Tsjetsjenië	Islam	Rusland	Strijd voor onafhankelijkheid
N-Ierland	Katholieken	Protestanten	Weet u nog waarvoor?
Ukraine	Oekraïners	Russen	Ouderwets landjepik
Zuid China	Islam	Chinezen	Massamoorden voor Allah
Korea	Korea-westers	Korea-communistisch	Huidige status Wapenstilstand
Syrië	Islam	Islam van alles wat	Burgeroorlog tussen gematigd Islam, extremistisch Islam en Politiek Islam.

En dit zijn ze nog niet eens allemaal. Heeft u in dit lijstje iets opvallends gezien? Wat is bijna de enige constante? Jawel, u ziet het goed, de Islam is 1 of soms zelfs 2 partijen in het conflict. En waar strijden ze voor? Een Islamitische staat, wat het soms al is, maar vooral om er een Sjaria staat van te maken. En wie willen dat? De verschillende geestelijken en Imam's. Let maar eens op, de ongeregeldheden beginnen vaak na het vrijdaggebed. De imam zwaait het volk op, en dat rent gedachteloos naar de dichtstbijzijnde christelijke wijk en slaat aan het moorden. Het is ook zo makkelijk voor de imam's. De meeste mensen krijgen hun informatie over de rest van de wereld, en zelfs wat er in hun eigen stad gebeurt alleen maar in de Moskee. De meeste kranten en tv-stations zijn door regeringswege gereguleerd in staats-islam. Hier in het westen hebben wij een scheiding van kerk en staat. Maar in de meeste landen die de Islam aanhangen is dat niet het geval. Het geloof bepaalt wat de politici zeggen en doen. Vaak is het retoriek wat ze niet eens menen, maar hun wel stemmen oplevert. Meestal kunnen ze daarna hun woorden niet meer terug nemen, en zo gaat het van kwaad tot erger.

Is er dan geen gematigde Islam, die zich afwent van al dit extremisme. Natuurlijk is die er, en het is zelfs de overgrote meerderheid. Deze mensen willen in vrede samenleven met al de verschillende volkeren die hun omringen, en in alle rust hun geloof kunnen belijden. Het grote nadeel is, dat deze meerderheid zwijgt. Sterker nog, als er een aanval op de extremisten gedaan wordt schreeuwen ze moord en brand, maar als de

extremisten een hotel opblazen met 230 toeristen, dan zwijgen ze. En af en toe staan ze zelfs te juichen. Dat is weer wat minder. Het is wel te begrijpen, want zodra er een Islamist is die het terrorisme veroordeelt, krijgt die meteen honderden doodsbedreigingen toegezonden. Kijk naar de Palestijn die op Facebook vertelde dat hij het veroordeelde dat de drie joodse jongens ontvoerd werden door Hamas. Hij mag nu onderduiken op een schuiladres voor zijn vriendelijke en vredelievende mede-islamisten.

Gelukkig zijn er ook Palestijnen die wel nadenken en een goede keuze kunnen maken. Toen er aan de Arabische inwoners van Oost-Jerusalem gevraagd werd wat zij wilden, Een onafhankelijk Palestina met als hoofdstad Oost-jerusalem, of bij Israel blijven, was de uitkomst overweldigend. 93 Procent van de bevolking wenste bij Israel te blijven. Veiligheid en vrijheid van religie en meningsuiting verkozen zij boven een extremistische staat die de rest van zijn bestaan oorlog wenst te voeren met Israel. Laten we blij zijn dat er zulke mensen bestaan.



Natuurlijk zijn er overal nuance verschillen en opvattingen en meningen. Dat mag. Hier in het westen ten minste. Maar als het aan de Extremisten in de Islam ligt, zal dat snel voorbij zijn. Ze leven ervoor om de westerse maatschappijen omver te werpen en er een groot kalifaat van te maken. Daar moeten wij zeer voor oppassen, en als we de dreiging zien aankomen, meteen de kop indrukken. Niet bagatelliseren en doodzwijgen zoals opeenvolgende linkse regeringen gedaan hebben, maar meteen keihard aanpakken. Haatimam wil in een moskee spreken. Weigeren en het land uitgooien. Jihadstrijders meteen hun paspoort afpakken. Ronselaars voor terreurgroepen 10 jaar cel geven. Zo kan ik wel doorgaan en een andere keer zal ik dat ook doen. Aanpakken en niet meer soft

handelen. En mensen als Greta Duisenberg en oud premier van Agt hun spreekrecht ontzeggen en absoluut geen media aandacht aangeven. Want dat zijn de echte haatzaaiers en antisemieten. Trouwens even een wetenswaardigheidje. Antisemiet betekent dat je tegen Semitische volkeren bent. En wat zijn Semitische volkeren? Juist Arabische volkeren en het Joodse volk. Dus een echte antisemiet is ook tegen de Islam! Worden de Arabieren en Joden toch eens een keer op dezelfde hoop gegooid.

Was Getekend

El Kwokkos